

NIEUW JAAR...

Zolang de liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed. Dat klinkt als een open deur, en dat is het ook. Een regel uit een lied van Daniël Lohues. Wanneer het jaar wisselt, zingen deze woorden altijd even door mijn hoofd. Mijn open deur naar het nieuwe jaar. Als het lukt, ga ik ieder jaar naar de theatervoorstelling van deze Drentse volkszanger. Dan zingt hij zijn nieuwe liederen, en enkele oude. Ik hoop altijd op 'As de liefde mar blef winnen', een van zijn oudste. Tot nu toe heeft hij het iedere keer nog gezongen. Onlangs verklapte hij waarom: „Mijn moeder vroeg er altijd om. Wat mij raakt in dit lied is het gewone, dat het gaat over de dingen van het dagelijkse leven. Ik heb het voor u uit het Drents vertaald:

*Zolang de oostenwind blijft waaien
Zullen bladeren blijven vallen
Zolang de boer zal blijven zaaien
Zal de molen blijven draaien
Zolang de zon zal blijven schijnen
Komen bloemen uit de knop
Zolang de kippen blijven leggen
Komen kuikens uit de dop*

Daniël zingt niet over wat de wereld schokte, zoals in het jaaroverzicht van het journaal, en niet over wat ons mogelijk te wachten staat in het jaar dat komt. Niet, zoals in de praatprogramma's, over 'de voor jou meest perfecte dag van het afgelopen jaar', en evenmin over al mijn goede voornemens voor het nieuwe jaar. Hij zingt gewoon over "zolang het vuur zal blijven branden; zolang de zee rolt op de stranden en er werk komt uit de handen; zolang de kinderen blijven zingen en alles gaat zoals het moet." Nog gewoner wordt het: "Zolang de lente maar blijft komen, en dan de zomer, en de herfst. En als de winter maar blijft dromen van nieuwe bladeren aan de bomen; Zolang de maan gewoon blijft zorgen voor zilver licht en eb en vloed." Het gaat bij Daniël over het ritme van de tijden dat je door het leven draagt. Over wat je houvast geeft, en rust. Ook over wat verdrietig maakt. Hij zingt over de lente en de zomer, maar ook over de herfst en de winter. Er is opgang in onze dagen, en ook neergang. "Laten we dan dromen van nieuwe bladeren aan de bomen." Mooi, die wijsheid van het platteland. Dat het gaat zoals het gaat, en alles komt zoals het komt. En dat we het daarmee moeten doen. Dat we aan de loop der dingen niets kunnen veranderen. Wel aan de manier waarop we er mee omgaan. Want daarover zingt het refrein, de mooiste regel. Wat we zelf kunnen doen: "As de liefde mar blef winnen, komp 't allemaal wel goed". Zoals in de wijsheid van Prediker: 'Voor alles onder de hemel is een uur, en voor alles is een tijd. En God zoekt op wat voorbijgegaan is.

Ik wens u allen voor het nieuwe jaar liefde, heil en zegen toe!

Namens de kerkenraad, Ds. Wim Beekman

O Heer, wees dijk en haven...

*De dagen zijn als water, als schelpen op het strand,
te zwak voor nu en later, verloren in het zand.
Waar tij en ontij heersen, waar eb en vloed ons vraagt.
O Heer, wees dijk en haven, dat ons geen tijd verjaagt.*

*Wij mensen zijn als schepen, ten prooi aan water wind
en weer, een eeuwig gaan en komen,
op golven zonder keer,
met ankers die niet hechten,
geen touwwerk dat ons bindt.*

O Heer, wees dijk en haven, waarin uw tijd ons vindt.

*Want Heer, U bent ons baken in deze zee van tijd,
een zoeklicht voor wie varen in de oneindigheid.
Een loods, een vuur, een toren,
een koers voor zwaar getij.
Heer, U bent dijk en haven; U komt mijn tijd langszij.*

A. C. Bronswijk, uit de bundel: 'Rakelings Nabij'

GAST AAN TAFEL

Binnenkort komen de vrijwilligers weer langs om uw bijdrage aan Gast Aan Tafel weer ophalen

BIJBELGESPREKSGROEP:

Dinsdagochtend 6 en 20 januari komt de bijbelgespreksgroep om 10.00 bij elkaar in het lokaal.

Leslie Hughes (06-13349044 / lesliewhughes@gmail.com)

KOFFIEOCHTENDEN:

De eerste koffieochtenden van dit jaar zijn op dinsdag 13 en 27 januari. U bent vanaf 10 uur van harte welkom in het lokaal.

M. Kampen (06-15168628 / Kampenmargriet54@gmail.com)

GEBED VOOR KERK & ISRAËL

Donderdagavond 15 en 29 januari komen we om 19.00 uur samen in de kerk om te bidden voor Israël, voor mensen en voor de kerk. Bid je met ons mee? *Henriette Smid 06-39139191.*

BEDANKT:

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle lieve woorden en kaartjes na het overlijden van mijn dochter Inge.

Anne Mar Vos

AGENDA:

6 januari. 10.00u.: Bijbelgespreksgroep
13 januari 10.00u.: Koffieochtend in het lokaal
15 januari 19.00u.: Gebed voor Kerk & Israël
20 januari 10.00u.: Bijbelgespreksgroep
27 januari 10.00u.: Koffieochtend in het lokaal
29 januari 19.00u.: Gebed voor Kerk & Israël

IN MEMORIAM

Bauke Roelof Kolk (17 mei 1949 - 23 november 2025)

Op eeuwigezondag, 23 november j.l., overleed op 76 jarige leeftijd, Bauke Roelof Kolk. De avond ervoor mocht ik hem ontmoeten en hebben we te midden van zijn geliefden gebeden om Gods zegen en bijstand op het laatste stukje van zijn levensreis. Een kostbaar moment.

Bauke werd geboren in Workum, op tienjarige leeftijd is hij naar Stavoren verhuisd, om er nooit meer weg te gaan.

Bauke Kolk was een kleurrijk mens, daarvan werd verhaald in de afscheidsdienst in de Nicolaaskerk. In de kern was Bauke Kolk een ondernemend en sociaal mens, die wist wat hij wilde. Van een eenmaal ingenomen positie of mening, was hij niet snel af te brengen, dan kon hij heel direct zijn. Eigenzinnig, eigengereid soms. In de loop der jaren milder werd hij milder, er kwam meer nuance, zo begreep ik, meer ruimte voor zijn zachte kanten. Zijn oudste dochter, Janice, vertelde wat Bauke voor haar heeft betekend, hoe hij haar stimuleerde om 'ergens voor te gaan', iets te maken van je leven. Ook zijn passies bleven niet onbesproken: ijshockey, de Flyers in Heerenveen, de boxers en het wijnvaten hotel. Daar bleef hij ondanks zijn 'pensionering' in 2023, bij betrokken. Wel was er gelukkig meer tijd om er met zijn Ali op uit te gaan, samen fietsen bijvoorbeeld. Zijn afnemende gezondheid heeft hij moedig gedragen. Dat het die laatste weken zo snel achteruit ging, moet ook Bauke verrast hebben. Dankbaar voor het goede dat er was in zijn leven, bevelen wij hem en allen die in Bauke Kolk een geliefde verloren hebben, aan in Gods barmhartigheid en trouw. Ds. Gert Pennekamp.

Pieter Keesman (14 maart 1952 - 24 november 2025)

Op zaterdag 29 november is Pieter Keesman naast de Nicolaaskerk begraven. Dat was zijn wens en die stond niet los van de goede jaren die hij en Gerrie in Stavoren, niet in het minst ook in de kerkelijke gemeente hebben gehad.

Piet had als werk: politieagent zijn in Amsterdam. Hij kende het leven, ook dat deel dat de gewone burger meestal niet hoeft te zien. Hij was kordaat, met een krachtig besef van goed en fout, maar met een hart dat achter de dader de mens kon zien. En het was niet toevallig dat men juist Piet vroeg om leiding te geven aan het bureau 'integriteit'.

Na zijn pensionering gingen hij en Gerrie wonen in Stavoren, waar Gerrie vandaan kwam. En het klikte. Piet was erg in mensen geïnteresseerd, kon goed luisteren, was behulpzaam en een warme persoon. Piet leefde, zo zou de apostel zeggen, 'niet voor zichzelf alleen.' In Stavoren voelden zich geweldig thuis. Het werden, zei Gerrie in de afscheidsdienst, 'jaren met een gouden randje.' Later is Piet kwetsbaar geworden door een ziekte die hem fysiek sloopte en geestelijk bezocht met soms diepe duisternis. De zieke kan gaan denken: wat hebben ze nog aan zo'n man als ik? Het antwoord staat boven het bericht van zijn overlijden: *'hoe kostbaar is een kwetsbaar mens'*

Door die ziekte keerden Gerrie en hij, ook op de vraag van hun kinderen, zo'n anderhalf jaar geleden uit Stavoren weer terug naar Monnickendam waar zij vele jaren hadden gewoond. Daar is Piet op 24 november overleden. Hij werd 73 jaar. Die zaterdag in de volle Nicolaaskerk zongen we, legden ons hart open voor God, overdachten Filippenzen 4 vers 5b: *"de Heer is nabij."* Eens als tekst in de kerk meegekregen op de dag van hun huwelijk, maar inmiddels een woord geworden 'getest door het leven' en, denk ik, mede daardoor ook een woord 'van boven' op deze zo geheel andere dag. Ds. Eugène Baljet.

VERJAARDAGEN:

- 2 januari: Harm Fokke de Vries, Achterdelft 8
- 3 januari: Jelle de Vries, Schans 59
- 14 januari: Martha de Vries - Postma, Voorstraat 93
- 17 januari: Ineke Dorenbos, Ringstraat 45
- 20 januari: Wimmie Wolthuis - Zwaan, Voorstraat 128
- 22 januari: Hantje de Vries, Ringstraat 1

ACTIE KERKBALANS 2026:

Voor veel mensen is de kerk een waardevolle plek. Ze komen er tot rust en kunnen er hun geloof delen. Ook bij belangrijke momenten in het leven, zoals geboorte, huwelijk of afscheid, speelt de kerk vaak een belangrijke rol. Op veel plekken is de kerk vaak één van de oudste en meeste herkenbare gebouwen. Het gebouw maakt als plek voor zingeving en geloof deel uit van de geschiedenis van een wijk of dorp en de kerkleden, maar ook de omwonenden delen herinneringen aan de kerk. Ook als u geen lid bent van een kerk, kunt u de kerk in uw buurt steunen. Geef vandaag ook voor de kerk van morgen in uw stad. Binnenkort worden de brieven weer rond gebracht. De bijlage voor de vermelding van de toezegging wordt weer opgehaald.

DIENSTEN:

ZONDAG 4 JANUARI 10.00u.:

Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken voor de dienst)

VOORG.: Ds. R. Voorn uit Leeuwarden

O.v.D.: Tanja Reitsema

KOSTER: Klaas Gert Wolthuis

BLOEMEN: Fam. P van der Wal

ZONDAG 11 JANUARI 9.30u.:

Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Dhr. H. Bloemhof uit Harlingen

O.v.D.: Wim Kuperus

COLLECTE: Kerk in Actie - Noodhulp - Oekraïne

KOSTER: Klaas Gert Wolthuis

BLOEMEN: Fam. H. Koenders

ZONDAG 18 JANUARI 9.30u.: RSK

Gebed Eenheid van de Christenen in de Doopsgezinde kerk

VOORG.: Ds. J. Trouwborst uit Sneek

O.v.D.: Margriet Kampen

COLLECTE: Protestantse Kerk - Missionair werk

KOSTER: -

BLOEMEN: RSK

ZONDAG 25 JANUARI 9.30u.:

Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Ds. C. Boomsma uit IJlst

O.v.D.: Gerda van der Pol

COLLECTE: Protestantse Kerk - Jongere Generaties

KOSTER: Klaas Gert Wolthuis

BLOEMEN: Aagje Zwaan

Wie gebruik wil maken van de autodienst naar de kerk kan contact opnemen met Margriet Kampen. (tel. 06 15168628)

COLOFON:

Scriba:

P. Albada, info@pgstavoren.nl of 06-23861358, Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

College van kerkrentmeesters:

INGbank: NL82 INGB 0000 823432

t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of

Rabobank: NL26 RABO 0367 8025 38

t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren;

Diaconie:

Rabobank: NL50 RABO 0367 8009 42

t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Redactie De Schakel:

kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Kopij voor 'De Schakel' graag inleveren voor 23 januari