

WE ZULLEN DOORGAAN

Elke zondag staat er een verse bos bloemen voor in de kerk. Deze bloemen zijn voor gemeenteleden op leeftijd of voor hen die het op dat moment een beetje nodig hebben. Aan iedereen wordt gedacht en dat is "gemeente zijn".

Ook gemeente zijn is: met elkaar in de kerk zijn, met elkaar een kopje koffie drinken, luisteren naar elkaar, een bezoekje brengen of gewoon even vragen hoe het gaat. Als kerkenraad proberen we aandacht voor iedereen te hebben. De ouderlingen brengen zo nodig een bezoekje, de diaconie zorgt voor alles rondom een kerkdienst en bezoekt ook, de kerkrentmeesters zorgen voor het gebouw en de beamer, kortom, ieder heeft zijn taak. En dan niet te vergeten de preekvoorziening, de organisten regelen, het lokaal onderhouden, de kidsclub...

En toch.... Worden we soms geconfronteerd met kritiek. Natuurlijk, het gaat niet altijd zo als het gaan moet. Onze vaste leverancier van bloemen is gestopt en dus moeten de bloemen ergens anders vandaan komen. Deze gaan nu vaak een in vorm van een schaalpje of bakje. Het ziet er schattig uit maar het cellofaan moet erom blijven. Je krijgt het niet meer zo mooi ingepakt als dat het zit. Er zijn kerkgangers die die niet mooi vinden. Daar wordt naar geluisterd en nu staat er een prachtige bos kunstbloemen en staat het bakje bloemen in de consistorie te wachten. Toch jammer. Er zijn ook mensen die graag een bezoekje willen en soms teleurgesteld zijn als dat maar niet komt. Help ons en laat het horen, dan komt het altijd goed. Dat is fijner dan via via horen dat dit nagelaten wordt. En zo zijn er altijd verbeterpunten. We zijn er voor elkaar en met elkaar. En wat hebben we het goed. Ik wil eindigen met het gedicht wat dominee Pennekamp zondagmorgen 15 maart aan ons meegaf:

*Ga dan op weg naar een toekomst vol vreugde en vrede
Zoek reisgenoten om samen de weg te betreden
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar
Liefde verlicht dan je schreden*

*Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen
Geen hongersnood, wij delen samen ons brood
Er zal genoeg zijn voor velen*

*Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen
Als wij dat doen, blijft onderweg het visioen
Liefde en warmte uitstralen.*

Namens de hele kerkenraad wensen we u een goede maand april. Margriet Kampen.

Het Paaslicht straalt ons tegemoet

*Het Paaslicht straalt ons tegemoet
met rijke glans in overvloed.
't Vertelt Jezus is opgestaan
en met Hem weer op weg te gaan.*

*Wij zien nu duidelijk 't open graf
dat Hem drie dagen stil omgaf.
Hier voerde Hij met de dood strijd
ons leidend naar de eeuwigheid.*

*Die heerlijkheid die ons eens wacht
wordt door Zijn handelen opgebracht.
Hij gaat ons voor naar 't Vaderhuis
daar wacht ons vrederust, 't nieuw thuis.*

*Jezus is waarlijk opgestaan
dat mogen wij verblijdt verstaan.
Wanneer Hij ons opnieuw ontmoet
worden wij liefdevol begroet.*

(Justus van Tricht)

VESPERS:

In de week voorafgaande aan Pasen (maandag 14 april, dinsdag 15 april, woensdag 16 april en vrijdag 18 april) zijn er 's avonds verperdiensten. Dit zijn korte diensten van ± een half uur. Deze vesperdiensten worden door vrijwilligers voorbereid en beginnen om 19.30 uur. Enkele leden van het muziekkorps "De Lytse Súdwesthoeke" begeleiden deze diensten. De collectes zijn bestemd voor Kerk in Actie "Kinderen in de knel" De voorbereidingscommissie

(Op donderdagavond 17 april is er Avondmaal om 19.30u in de kerk. In deze dienst zal ds. W. Beekman uit Koudum voorgaan)

JEUGDDIENST 13 APRIL:

Zondagochtend 13 april is er om 10.00 uur een jeugddienst georganiseerd door de jongste en oudere groep van de jeugdkerk. Het thema van de dienst is "Temptation". We hopen dat iedereen de "verleiding" kan weerstaan. Tot 13 april. Sjoerd Sietze, Wieger, Eveline en Bianca.

AGENDA:

- 2 april 19.30u.: Kerkenraadsvergadering
- 3 april 19.00u.: Gebedsavond voor Kerk & Israël
- 5 april 13.00u.: Wandelen met een gedicht
- 10 april 10.00u.: Jeugddienst
- 17 april 19.00u.: Gebedsavond voor Kerk & Israël
- 24 april 19.30u.: Voorjaarsgemeenteavond

PAASBRUNCH 20 APRIL:

De afgelopen jaren was de paasbrunch een groot succes! Daarom organiseert de Kidsclub (leiding en kinderen) dit jaar wederom na de Paasdienst op 20 april a.s. voor iedereen een paasbrunch in het lokaal. De kerkdienst deze zondagochtend begint om 9.30 uur en de voorganger is dhr. H. Bloemhof. Om een indicatie te krijgen op hoeveel mensen wij kunnen rekenen, is opgave voor de paasbrunch gewenst. Graag vernemen wij uiterlijk woensdag 16 april met hoeveel personen u/je naar de brunch toe komt. Dit kan door een berichtje naar Emiel de Boer: 06-36386200 of esbasblazer@gmail.com.

Ook komt er een opgaveformulier in het portaal van de kerk te liggen. Tot zondag 20 april! Wij hebben er zin in!
Groeten, leiding en kinderen van de Kidsclub .

WANDELEN MET EEN GEDICHT:

Zaterdagmiddag 5 april gaan we weer wandelen. We zoeken een mooie route van ongeveer acht kilometer. Onderweg hebben we een pauze met koffie en iets lekkers en een gedicht. Eventueel kun je zelf een broodje meenemen voor onderweg. *Voor informatie en opgave Anita Albada (06-29360589)*

BAZAAR:

Vrijdag 14 maart hebben we weer kunnen genieten van een middag en avond ouderwetse gezelligheid tijdens de bazaar. De opbrengst was met 9700 euro weer boven verwachting. De extra loten welke via de actie in het Staververs Krantsie (20) en de Facebook actie (10) waren te winnen waren voor resp. Demi van der Meulen en Annemar Smid. Helaas heeft het hun niet de eerste prijs in de grote verloting opgeleverd want deze was voor L. Brouwer (Voorstraat 144). Hartelijk gefeliciteerd. Wij willen de dames van de bazarcommissie: Wilma, Karin, Hettie, Tineke en Geeske hartelijk danken voor hun inzet. Het was wederom geweldig. Namens de kerkenraad

GEMEENTEAVOND:

Wij willen u allen hartelijk uitnodigen voor de voorjaars-gemeenteavond op donderdag 24 april in het lokaal. Naast de zakelijke aangelegenheden zoals de notulen en de jaarrekeningen van de diaconie en de kerkrentmeesters willen we u bijpraten over de stand van zaken van onze zoektocht naar een nieuwe predikant. Na de pauze zal onze consulent Coos Boomsma de avond verder inhoudelijk leiden.

GAST AAN TAFEL:

Binnenkort komen de vrijwilligers weer langs om uw bijdrage aan Gast Aan Tafel weer ophalen

GEBOREN:

Op 7 februari is in de Dwinger geboren Rowan, ze is het dochttertje van Gerrit Wolthuis en Robin van de Put. We wensen hen, en ook de (oer) pakes en beppes veel geluk en plezier met kleine Rowan in hun familie erbij en Gods zegen over dit nieuwe leven. Een geboorte roos is namens de gemeente bezorgd. *De diaconie.*

PASTORAAL:

Nanke Visser - de Roos is inmiddels verhuist naar kamer 119 van Mariënacker in Workum. (Mariënacker 1 8711CB Workum)

OVERLEDEN:

Op 16 maart j.l. is mevr. Geertje de Haan - Jongstra overleden op de leeftijd van 92 jaar. De laatste jaren woonde zij in het Bonifatiushuis in Sneek. Wij wensen de familie veel sterkte en Gods nabijheid toe bij de verwerking van dit verlies.

VERJAARDAGEN:

2 april: Pieter Wesselius

24 april: Anne Bremer

30 april: Murkje Hottinga - Mulder

DIENSTEN:

ZONDAG 6 APRIL 9.30u.:

Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken na de dienst)

VOORG.: Mw. A. Adema uit Joure

O.v.D.: Wim Kuperus

COLLECTE: Kerk in Actie - Zending (Golfstaten)

KOSTER: Sjoerd Grouwstra

BLOEMEN: Sjoerd Grouwstra

KIDSCLUB: Leiding

ZONDAG 13 APRIL 10.00u.:

Jeugddienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Jeugdgroepen

O.v.D.: Margriet Kampen

COLLECTE: Protestantse Kerk - Missionair werk

KOSTER: Sjoerd Grouwstra

BLOEMEN: Bianca de Boer

KIDSCLUB: Leiding

DONDERDAG 17 APRIL 19.30u.: WITTE DONDERDAG

Avondmaal in de Nicolaaskerk

VOORG.: Ds. W. Beekman uit Koudum

O.v.D.: Gerda van der Pol

KOSTER: Sjoerd Grouwstra

ZONDAG 20 APRIL 9.30u.: PASEN

Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Dhr. Bloemhof uit Harlingen

O.v.D.: Gerda van der Pol

COLLECTE: Kerk in Actie - Noodhulp

KOSTER: Sjoerd Grouwstra

BLOEMEN: Hetty Wouda

KIDSCLUB: Paasbrunch

ZONDAG 27 APRIL 9.30u.:

Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Dhr. E. Groeneveld uit Oudemirdum

O.v.D.: Tanja Reitsema

KOSTER: Sjoerd Grouwstra

BLOEMEN: Wim Kuperus

Wie gebruik wil maken van de autodienst naar de kerk kan contact opnemen met Margriet Kampen. (tel. 06 15168628)

COLOFON:

Scriba:

P. Albada, info@pgstavoren.nl of
06-23861358, Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

College van kerkrentmeesters:

INGbank: NL82 INGB 0000 823432

t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of

Rabobank: NL26 RABO 0367 8025 38

t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren;

Diaconie:

Rabobank: NL50 RABO 0367 8009 42

t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Redactie De Schakel:

kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Kopij voor 'De Schakel' graag inleveren voor 23 april.