

WEES TOT EEN ZEGEN.

Ik wens u allen alle goeds voor het jaar 2025, waarin we plannen mogen maken voor onze toekomst ieder voor zich en wij met elkaar. Dat we er met elkaar de moed in mogen blijven houden.

Dat het gek gaat in onze wereld is helaas niet nieuw meer. Wel is het nieuw dat de overheden het kennelijk niet meer in de hand hebben om oorlog te voorkomen en ons oproepen om ons geestelijk daarop voor te bereiden. Een inschatting is dat als er Oekraïne een wapenstilstand gaat komen (Heerlijk voor de mensen daar), Rusland die tijd zal gebruiken om haar eigen capaciteit te herstellen om weer op oorlogssterkte te zijn. Er wordt ingeschat dat dat circa 5 jaar zal duren. Dan maar weer zien wat ze daarmee gaan doen en hoe hierop gereageerd gaat worden. Als je gewaarschuwd wordt, is het verstandig om dat te overdenken en je voor te bereiden.

Ik denk aan het verhaal uit Mattheüs 25 van de 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt om de bruidegom tegemoet te gaan. Vijf hadden extra olie bij zich en vijf niet. De bruidegom kwam later dan verwacht en toen hij in aantocht was kwamen de vijf zonder de extra olie te laat voor het bruiloftsfeest en zij konden niet meer naar binnen om het feest mee te maken.

Na het verhaal van de 10 meisjes vertelt Mattheüs het verhaal van de talenten. De heer gaf aan zijn dienaren het beheer van zijn talenten. Aan één gaf hij vijf talenten, aan een tweede dienaar 2 talenten en aan een derde één talent, ieder van de dienaren naar wat hij aankon. U kunt het lezen in Mattheüs 25 de verzen 14 en verder. Belangrijk is dat je aan de gang gaat en je inzet om in je eigen omgeving tot een ZEGEN te zijn voor anderen en zo helpt de wereld beter te maken. Het gaat er niet om of je veel of weinig hebt, het gaat erom dat je het verschil weet te maken in je eigen leven en dat van de ander.

Wij zijn koningskinderen als we leven uit het Geloof in de Here Jezus, die met zijn geboorte op aarde het licht in onze wereld bracht. Laten wij dat licht verder uitdragen zoals in het kinderliedje:

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Hij zegt tot ieder dat zij lichtjes zijn, jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. Jezus zegt ons ook dat het zo donker is, overal op aarde zonde en droefenis.

Laat ons dan in het duister heldere lichtjes zijn, jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.

Ik wil dit stukje afsluiten met een zegenbede die wij onlangs hoorden als bemoediging in de komende tijd:

Mag de schoonheid van God weerspiegelen in de glans van jouw ogen.

Mag de liefde van God weerspiegelen in de tederheid van jouw handen.

Mag de wijsheid van God weerspiegelen in jouw welgekozen woorden.

Mag de rijkdom van Gods kennis in jouw hart leven.

Mogen wij ons allemaal zo gezegend weten door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wij als kerkenraad wensen u een goed 2025 en een goede maand januari. Wim Kuperus 06-53953457

Eenheid

*De volkeren der oudheid streefden ernaar
zich het Opperwezen voor te stellen*

elke stam ieder land had zijn eigen god

*een ruime gedachte werd vrijmoedig geboren
bij Israëls kinderen de almachtige Schepper
van hemel en aarde ja van het ganse heelal
heerste over de mensheid leidde zowel vorsten
als onderworpen arbeiders al zouden ze de Naam
van de hoogste Heer nooit vernemen*

*mogen het joodse geloof christendom en islam
de heerschappij liefdevolle genade
van de ene God der hele wereld
die zij kennen en eren doen blinken in het land
waar men zoekend ronddoelt?*

Gedicht van Han Messie

BIJBELGESPREKSGROEP:

De bijbelgespreksgroep 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk' o.l.v. Leslie Hughes komt bijéén op dinsdagochtend 14 en 28 januari, om half tien in het lokaal.

KOFFIEDRINKEN:

Op dinsdag 21 januari is het lokaal open voor mensen die gezellig een kopje koffie willen drinken.

GEBEDSAVONDEN VOOR ISRAËL:

Donderdagavond 23 januari is er een gebedsavond voor Kerk & Israël in de Nicolaaskerk.

M.E.A.T.:

Op vrijdag 14 januari om 10 uur is er M.E.A.T. in het lokaal voor alleen-gaanden en echtparen.

GAST AAN TAFEL:

Binnenkort komen de vrijwilligers weer langs om uw bijdrage aan Gast Aan Tafel weer ophalen

AGENDA:

14 januari 10.00u.: Bijbelgespreksgroep
21 januari 10.00u.: Koffiedrinken
23 januari 19.30u.: Gebedsavond voor Kerk&Israël
24 januari 10.00u.: M.E.A.T.
28 januari 10.00u.: Bijbelgespreksgroep



Horizontaal

1. Inwoner van het land, dat als hoofdstad Kabul heeft
6. Naam van de vader van de eerste koning van het volk Israël
8. Houder van bijen 9. Tekstuitleg, in het bijzonder van Bijbelse teksten 10. Deze oudste zoon sliep met de bijvrouw van zijn vader en was daarom niet langer de voornaamste als hij de vaderlijke zegen ontvangt 11. Verwerven van kennis, al dan niet op academisch niveau
13. Geurige plant met dichte bloemtrossen. De naam is afgeleid van het Latijn voor herstellen
15. Op iets of iemand steun zoeken 18. Ze gebeuren nog en hoeven niet per se mirakels te zijn
19. Plaats in het huidige Turkije, waar in 325 na Christus een concilie plaatsvond en een geloofsbelijdenis ontstond. 21. Grote ruimte voor lichamelijke oefening 22. Verdieping 23. Zo wordt een kever ook wel genoemd 24. Met deze misleidende naam stelde Odysseus zich voor aan de cycloop Polyphemos

Verticaal

2. Vasthechting of overmatig sterke belangstelling
3. Aanduiding van kleding die zweten zegt te voorkomen
4. IJzerhoudend mineraal, dat als pigment wordt gebruikt
5. Doorgrond mij HEER, en ken mij, peil mijn hart en
6. Job pakte een potscherf om zich te, terwijl hij in het stof en het vuil zat 7. In de middeleeuwen waren er drie: bidders, strijders en werkers 12. Zo noemen ze een agent in België of Frankrijk 13. Het meest comfortabel
14. Eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van het Jiddische woord voor handelen, met vaak een negatieve bijklank 16. Betrekking zonder inkomen maar wel blijk van waardering geeft 17. De drie magiërs (wijzen of koningen) kwamen er vandaan 20. De eerste mens, letterlijk 'man uit de rode aarde'

VERJAARDAGEN:

- 2 januari: Harm Fokke de Vries, Achterdelft 8
 3 januari: Jelle de Vries, Schans 59
 14 januari: Martha de Vries - Postma, Voorstraat 93
 17 januari: Ineke Dorenbos, Ringstraat 45
 20 januari: Wimmie Wolthuis - Zwaan, Voorstraat 128
 22 januari: Hantje de Vries, Ringstraat 1

DIENSTEN:

ZONDAG 5 JANUARI 11.00u.:

Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken voor de dienst)

VOORG.: Ds. W. Beekman uit Koudum

O.v.D.: Tanje Reitsema

KOSTER: Klaas Gert Wolthuis

BLOEMEN: Diaconie

ZONDAG 12 JANUARI 9.30u.:

Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Ds. R. Voorn uit Leeuwarden

O.v.D.: Wim Kuperus

COLLECTE: Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat

KOSTER: Klaas Gert Wolthuis

BLOEMEN: Diaconie

ZONDAG 19 JANUARI 9.30u.: Eenheid v.d. christenen

RSK-dienst in de Doopsgezinde kerk

VOORG.: Joh. van der Meer

O.v.D.: Margriet Kampen

COLLECTE: Protestantse kerk - Missionair werk

KOSTER -

BLOEMEN: Diaconie

KIDSClub: Leiding

ZONDAG 26 JANUARI 11.00u.:

Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Ds. S. de Jong uit Oudemirdum

O.v.D.: Gerda van der Pol

COLLECTE: Protestantse Kerk- Jonge generaties

KOSTER Klaas Gert Wolthuis

BLOEMEN: Fam. P. van der Wal

Wie gebruik wil maken van de autodienst naar de kerk kan contact opnemen met Margriet Kampen. (tel. 06 15168628)

COLOFON:

Scriba:

P. Albada, info@pgstavoren.nl of 06-23861358, Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

College van kerkrentmeesters:

INGbank: NL82 INGB 0000 823432

t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of

Rabobank: NL26 RABO 0367 8025 38

t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren;

Diaconie:

Rabobank: NL50 RABO 0367 8009 42

t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Website: pgstavoren.nl

Facebook: protestantsegemeenteStavoren

Redactie De Schakel:

kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Kopij voor 'De Schakel' graag inleveren voor 23 januari