



DE WERELD OP ZIJN KOP. EN TOCH IN VERTROUWEN DOORGAAN.

We hebben net het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, Het Pinksterfeest gehad en we zijn weer op zoek naar onze weg in dit leven door die Geest geleid. Dat is niet eenvoudig want ons leven is vol met vragen.

De maanden mei/juni zijn in Nederland de examentijd voor de jonge mensen die de middelbare school gaan verlaten en is hun doel om een diploma te gaan halen. Plannen maken om te gaan werken of te gaan studeren. Nog thuis blijven wonen of al op zoek naar een eigen plekje en op eigen benen gaan staan.

Vanaf onze geboorte is dat al aan de gang. Leren met vallen en opstaan. Samen met onze ouders die ook dit pad hebben gelopen en toen van kind ouder zijn geworden met alle daarbij behorende vragen en keuzes die gemaakt moesten worden. Voor de grootouders en de mensen die na een werkzaam leven gaan genieten van het vrij zijn en alle daarmee samenhangende keuzes. Voor de volwassenen die zonder kinderen door het leven gaan. Voor de volwassenen die zonder partner hun leven invullen of moeten invullen. Ook hier altijd vragen en keuzes die gemaakt moeten worden. Voor mensen, jong of oud, die ziek zijn en hopen op genezing. Altijd weer zoeken hoe de levensweg gaat en welk pad je daarin kiest of moet kiezen. In Europa kiezen voor de weg die wij daar moeten gaan in de verkiezingen in juni aanstaande.

In de wereld vele mensen van jong tot oud die ook die keuzes moeten maken in heel andere omstandigheden omdat er oorlog is of honger, onderdrukking, discriminatie en alle keuzes je bij de handen te lijken afbreken.

Dan is het mooi als je weet dat God er is, die zijn Zoon als onze redder naar de wereld heeft gezonden en dat Zijn Geest ons leiding geeft. Het is mooi als je dat mag geloven. Toen de Nederlandse dichter Jacqueline van der Waals ziek was en wist dat ze binnenkort zou gaan sterven dichte ze het volgende lied:

1. Wat de toekomst brengen moge. Mij geleid des Heren hand

Moedig sla ik dus mijn ogen Naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen Vader wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen Met een rustig kalme moed.

2. Heer. Ik wil Uw liefde loven Al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij die durft geloven Ook wanneer het oog niet ziet.

Schijnen mij uw wegen duister Zie ik vraag u niet waarom?

Eenmaal zie ik al uw luister Als ik in de hemel kom

3. Laat mij niet mijn lot beslissen Zo ik mocht ik durfde niet

Ach hoe zou ik mij vergissen Als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behand"len Dat alleen de weg niet vindt:

Neem mijn hand in Uwe handen En geleid mij als een kind.

4. Waar de weg mij brengen moge. Aan des Vaders trouwe hand.

Loop ik met gesloten ogen Naar het onbekende land.

Wij als kerkenraad wensen u een goede maand juni met veel oog voor de prachtige natuur en aandacht voor elkaar.

Namens de kerkenraad, Wim Kuperus 06-53953457

Het vuur van de Geest

Het vuur van de Geest?

Vuurtjes van kleine mensen,

van gewone mensen,

mensen aangestoken door wat schuilt achter het zichtbare.

Levenskracht,

vuur in pijn of in hoop geboren,

vuur dat zoekt om te leven

en leven te geven.

Vuur van jou en van mij,

kleine vuurtjes, samen groot.

Moge Jezus' Geest kleine mensen aanzetten

om samen te bouwen

aan een betere wereld,

met mensen die elkaar niet loslaten

en in vrede en vreugde trachten

samen te leven,

mensen die samen

een lichtend vuurtje zijn

waar anderen zich aan kunnen optrekken

RONDVAART VANUIT KOUDUM:

De boottocht voor 60+ met de Klifrak op dinsdag 25 juni is volgeboekt, hiervoor kunt u zich niet meer opgeven. Er is nu een tweede datum en wel op woensdag 26 juni, de boot vertrekt om 10.00 vanaf de kade tussen de Kuilart en de Galamadammen in Koudum en komt daar rond 16.00 weer aan. Omstreeks 12.00 is het diner. De kosten zijn 38 euro, incl. koffie, diner, thee met traktatie en een sorbet.

Als het u leuk lijkt om mee te gaan kunt u zich **tot 15 juni** nog opgeven bij een diaken. De diaconie

JEUGDKERK:

Afgelopen jaar is er wat activiteiten betreft, weinig gebeurd met de jongere groepen. Dat moet volgend jaar anders! Daarom een oproep; wie wil meedenken, meehelpen of meedoen met de jeugd vanaf de brugklas Wil je informatie? Neem contact op met Henriette (tel.: 0639139191).

AGENDA:

30 mei 19.30u.: Gebedsavond voor Israël

5 juni 19.30u.: Kerkenraadsvergadering

9 juni 9.30u.: Heilig Avondmaal

13 juni 19.30u.: Ds. Kees van Velzen

23 juni 9.30u.: Overstap dienst Kidsclub

OVERSTAPDIENST KIDSCLUB

In de dienst van zondag 23 juni a.s. nemen we afscheid van de groep 8-ers van de Kidsclub: Ilsa Heijman, Niels Riechelman, Seyna de Groot en Remco Bosma. De dienst wordt georganiseerd door de kinderen en leiding van de Kidsclub en begint om 10.00 uur. Muzikale medewerking wordt tijdens de dienst verleend door 'Like Sisters'.

Het thema van de dienst is: Jij mag er zijn!

*Je mag er zijn met al je buien,
als je licht of even niet.*

*Wanneer je hoofd soms wat te vol zit
en je het even niet meer ziet.*

Wees gewoon de jij die er is op dit moment.

*Je hoeft van mij nooit anders te zijn,
dan de JIJ die je nu bent.*

Vriendelijke groet van de leiding van de Kidsclub

RUGZAK VOL VERRASSINGEN:

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met de Actie Vakantietas kunnen kerkelijke gemeenten deze kinderen verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. De gezamenlijke diaconieën uit de regio waaronder de diaconie van Stavoren organiseren dit samen met de voedselbank. Help je ook mee? Dit kan door een bedrag te storten op rekening van de diaconie, o.v.v. Vakantietas. (NL50RABO0367800942).

Je kunt ook nieuwe spullen doneren, bijvoorbeeld buitenspeelgoed, knutselpullen, spelletjes, stoepkrijt, of iets praktisch als zonnebrandcrème, tandenborstel, tandpasta of een zakje snoep. Dit mag gebracht worden bij Theo en Bianca op Koggestraat 2 Hartelijke groet, De diaconie

KERK & ISRAEL:

Op donderdagavond 13 juni 2024 is er een studieavond door ds. Kees van Velzen van Christenen voor Israël in het lokaal naast de Nicolaaskerk (Voorstraat 67, Stavoren).

Het thema van deze avond is: Wat moeten wij met Israël.

De aanvang van de avond is 19.30u., het lokaal is vanaf 19.00u. open. De entree is gratis. Meer info op cvi.nl/agenda.

Er is tevens verkoop van Israël-producten.

Donderdagavond 30 mei is de laatste gebedsavond voor Israël van dit seizoen in de Nicolaaskerk. De volgende gebedsavond zal zijn in september.

PASTORAAL:

Onlangs is Martha de Vries - Postma kort opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig mocht ze weer snel naar huis maar er zal nog wel een traject met onderzoeken volgen. We wensen haar en Wijbren veel sterkte en Gods nabijheid toe.

OVERLEDEN:

Onlangs ontvingen we het trieste bericht dat op 10 mei j.l. Aagje de Groot - Zwaan op 70 jarige leeftijd is overleden.

De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op vrijdag 17 mei.

Wij wensen haar man Henk, de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte in deze periode waarin plots alles anders is maar de wereld om hen heen gewoon door blijft draaien.

Zaterdag 18 mei is Hinke Folkertsma - Boersma, vriendin van Henk Smit op een leeftijd van 77 jaar plotseling overleden. Wij wensen haar familie en Henk veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Op 22 mei is Jeltsje van Dijk, moeder van ons gemeentelid Jantsje Heijman - van Dijk op leeftijd 98 jarige overleden. Wij wensen Harmen en Jantsje en de kinderen veel sterkte en Gods hulp bij het verwerken van dit verlies.

VERJAARDAGEN:

7 juni: Driesje Zwaan - Zwaan, Voorstraat 108

20 juni: Geert de Vries, Voorstraat 62

DIENSTEN:

ZONDAG 2 JUNI 9.30u.:

Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken na de dienst)

VOORG.: Ds. W. Andel uit Oudega

O.v.D.: Wim Kuperus

KOSTER: Pieter de Boer

BLOEMEN: Fam P. van der Wal

ZONDAG 9 JUNI 9.30u.:

Dienst in de Nicolaaskerk (Heilig Avondmaal)

VOORG.: Ds. B. Boersma uit Odijk

O.v.D.: Margriet Kampen

KOSTER: Pieter de Boer

BLOEMEN: Jantsje de Boer

KIDSCLUB: Leiding

ZONDAG 16 JUNI 9.30u.:

Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Ds. R. Voorn uit Leeuwarden

O.v.D.: Gerda van der Pol

KOSTER: Pieter de Boer

BLOEMEN: Fam. H. Koenders

ZONDAG 23 JUNI 10.00u.:

Overstapdienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Kidsclub

O.v.D.: Tanja Reitsema

COLLECTE: Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Libanon)

KOSTER: Pieter de Boer

BLOEMEN: Diaconie

KIDSCLUB: Leiding

ZONDAG 30 JUNI 9.30u.:

Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Ds. R. Praamsma uit De Knipe

O.v.D.: Wim Kuperus

COLLECTE: Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Moldavië)

KOSTER: Pieter de Boer

BLOEMEN: Aagje Zwaan

Wie gebruik wil maken van de autodienst naar de kerk kan contact opnemen met Margriet Kampen. (tel. 06 15168628)

COLOFON:

Scriba:

P. Albada, info@pgstavoren.nl of
06-23861358, Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

College van kerkrentmeesters:

INGbank: NL82 INGB 0000 823432

t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of

Rabobank: NL26 RABO 0367 8025 38

t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren;

Diaconie:

Rabobank: NL50 RABO 0367 8009 42

t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.

Redactie De Schakel:

kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

Website: pgstavoren.nl

Facebook: [protestantsegemeenteStavoren](https://www.facebook.com/protestantsegemeenteStavoren)

Kopij voor 'De Schakel' inleveren voor 25 juni