



WAAR WOONT GOD?

De 2^e maand van het jaar 2024 is alweer aangebroken. Als je gezond bent en er zijn geen bijzonderheden dan tikt de tijd door en leef je van dag naar dag en van gemaakt plan naar gemaakt plan volgens het draaiboek wat eenieder voor zichzelf maakt.

Dat wordt echter geheel anders als er wel bijzonderheden plaatsvinden. Je wordt ziek, er gebeurt wat bij jezelf, je kinderen of kleinkinderen of er vindt een overlijden plaats van iemand die je lief is. Dan komt je wereld op zijn kop te staan en moet er worden gehandeld. Je wordt behandeld in een ziekenhuis, komt in een revalidatiecentrum of je moet jezelf herpakken en kijken hoe je je leven weer op de rails krijgt. Dan heb je mensen om je heen nodig die je kunnen helpen of naar je luisteren en je tot steun kunnen zijn. Als het bekend is dat zo iets zich afspeelt hoop je dat de mensen om je heen de worstelingen zien en daar aandacht aan geven. Als dat niet gebeurt, moet je leren om naar die hulp te vragen. Doe dat en de hulp zal komen.

Als kerk zijn wij het lichaam van Christus. Laten wij daar met elkaar goed voor zorgen zodat we als kerk vitaal blijven. Laten we taken oppakken die we aankunnen om de kerk vitaal te houden en bijvoorbeeld de al lang zittende ouderlingen en diakenen eens af te lossen, zodat ze hun batterij weer kunnen opladen voor de toekomst. Het werken in de kerk is leuk en dankbaar, niet moeilijk en niet gebonden aan een maximale leeftijd. Wat het lastig maakt is als er te veel op te weinig mensen neerkomt om de kerk te laten voortbestaan. Dat is niet afhankelijk van het hebben van een kerkgebouw, een dominee of geld, dat is afhankelijk van ons als kerkmensen of we de toekomst van de kerk willen en of we bereid zijn daar ons steentje (handen uit de mouwen) aan bij te dragen. Daar is saamhorigheid en God Geest voor nodig. Niet denken aan jezelf maar aan de ander. Als we dat met elkaar kunnen opbrengen, dan zegt Psalm 133 vers 3

*Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen,
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zij heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.*

Laten wij die liefde met de mensen om ons heen waarmaken, dan woont God bij ons. Dat willen we toch graag?

Wij als kerkenraad wensen u alle goeds en Gods nabijheid.

GOD KLEURT DE SEIZOENEN

*Het ochtendrood kleurt de lucht in prachtige kleuren.
De speelse wind, draagt de herfstachtige geuren.
Een blad, mooi gekleurd, valt eindeloos naar beneden.
De boom vol blad, behoort spoedig tot het verleden.*

*De natuur wordt kaal en het wordt natter en kouder.
En iedere dag worden wij een dagje ouder.
Seconden, minuten, uren, dagen gaan voorbij.
Herfst, winter, zomer, lente, God is altijd nabij.*

*God is de schilder van een prachtig kleurenpalet.
Voor ieder seizoen heeft hij de basis neergezet.
De herfst met haar goudgele en mooi bruine tinten.
Het geurende voorjaar en de koude witte winter.*

*God is de Creator van dit prachtige leven.
Die pracht zien wij vaak niet, door 't haastige leven.
Geniet dus van het moois van al de jaargetijden.
Met God als je basis, zal Hij je verder leiden.*

Auteur: Daniëlle Smits

M.E.A.T.:

Een uitnodiging voor alleen gaanden en echtparen!
Wilt u deze dag ook eens proberen? Om 10 uur staat de koffie klaar. U bent van harte welkom op vrijdagochtend 23 februari.

BIJBELGESPREKSGROEP:

De bijbelgespreksgroep komt deze maand bijéén op **dinsdag 13 februari** en **dinsdag 27 februari**, om 10 uur in het lokaal. U bent vrij om een ochtend aan te schuiven en mee te praten.

KOFFIEOCHTEND:

We willen onze stadsgenoten in de winterperiode een plek bieden om elkaar te ontmoeten, een kopje koffie te drinken en een praatje. De koffieochtenden zijn op **dinsdag 6 februari** en **dinsdag 20 februari** om 10 uur in het lokaal.

ZANGDIENST:

Zondagochtend 11 februari is er weer een zangdienst, door gemeenteleden georganiseerd. Willeke de Vries -Gredanus komt deze ochtend voor ons zingen. Jantsje de Boer.

AGENDA:

6 februari 10.00u.: Koffieochtend
7 februari 19.30u.: Kerkenraadsvergadering
13 februari 10.00u.: Bijbelgespreksgroep
20 februari 10.00u.: Koffieochtend
23 februari 10.00u.: M.E.A.T.
27 februari 10.00u.: Bijbelgespreksgroep

KERSTFEEST:

Op 25 december, 1^e kerstdag, werd het kerstspel van de Kidsclub opgevoerd. Het was echt een genot om naar te kijken en naar te luisteren. Er zat een enorme vaart in, met humor gebracht. Knap gedaan met z'n allen, kinderen/jongeren, leiding en allen die verder nog mee hebben geholpen. Hartelijk bedankt namens de kerkenraad voor jullie inzet en we kijken met belangstelling uit naar een eventueel nieuw stuk van jullie. Fijn dat zovelen in de gemeente bereid zijn zich in te zetten voor de diverse activiteiten. Hartelijke groet, Tanja Reitsema

BAZAR 22 MAART:

De voorbereiding zijn alweer in volle gang voor de bazar van 2024. U kunt binnenkort de lotenverkopers weer verwachten. Dit jaar hebben we als hoofdprijs **1 minuut gratis winkelen in de vernieuwde PLUS supermarkt in Staveren**. Verder zijn er ook meerdere huishoudelijke -en luxe artikelen te winnen. Ook als bestuur zitten we niet stil. We hopen er op 22 maart weer een gezellige middag en avond van te maken. In de week van 11 t/m 15 maart gaan de vrijwilligers langs de deuren om spullen op te halen. U wordt van tevoren op de hoogte gebracht middels een briefje. DE- punten en Poiesz zegels zijn ook meer dan welkom. Ook hier kunnen we mooie prijzen van halen. Dus noteer 22 maart op de kalender. Tot dan! Groet, Wilma, Geeske, Hettie, Tineke en Femke.

OVERLEDEN:

'Het is goed zo, ik heb een mooi leven gehad' staat op de rouwkaart van Willem Frederik (Freek) Sonneveld, partner van Wallie Boersma, welke op donderdag 28 december op 75 jarige leeftijd is overleden. Wij willen Wallie en de (klein)kinderen sterkte en Gods steun toe wensen in deze periode van rouw. Maandag 15 januari is Gerard Pruis plotseling overleden op een leeftijd van 71 jaar. Wij wensen zijn vrouw Wieke, Sjoukje, Kees en Jurjen met hun gezinnen veel sterkte toe. Ook Rudy Visser, Andries, Hermien, Jan Maarten en de kleinkinderen wensen wij veel sterkte en Gods nabijheid toe bij het verwerken van het overlijden van Jan Azn. Visser, op vrijdag 19 januari op een leeftijd van 85 jaar.

OP ADEM KOMEN:

Rust en ruimte voor jezelf, verdieping en uitwisseling met elkaar. Een weekend in het ritme van Klooster Westerhûs (Hilaard) voor jongeren van 18-25 jaar.

Je herkent het vast: druk zijn met je studie of werk, deadlines, sociale contacten, verwachtingen van buiten..... Waar en wanneer vind je tijd en rust voor jezelf? Voor je binnenwereld, voor zaken van het hart, voor uitwisseling met anderen waarin je (h)erkenning ervaart. Klooster Westerhûs nodigt je uit voor een weekend waarin je vertraagt en op adem komt. Het klooster is een open retraite-centrum waar een aantal kloosterlingen leven en werken.

De data zijn 8-10 maart, 24-26 mei en 22-24 november. Nieuwsgierig? Kijk op www.nijkleaster.frl/jongeren-weekend/

JUBILEA:

Zaterdag 24 februari zijn Cees en Ankie de Boer - de Jong (Voorstraat 60, 8715JB) 40 jaar getrouwd. Namens de gemeente willen we het bruidspaar van harte feliciteren en een fijne dag toewensen met familie en vrienden.

VERJAARDAGEN:

1 februari: Binne de Haan, Ringstraat 9

15 februari: Coba Veersma - van Dam, Achterdelft 7

DIENSTEN:

ZONDAG 4 FEBRUARI 9.30u.:

Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken na de dienst)

VOORG.: Ds. W. Beekman Koudum

O.v.D.: Tanja Reitsema

COLLECTE: Kerk in Actie - Bangladesh

KOSTER: Hessel Zwaan

BLOEMEN: René Bosma

ZONDAG 11 FEBRUARI 9.30u.:

Zangdienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Zangdienstcommissie

O.v.D.: Wim Kuperus

COLLECTE: Kerk in Actie - Griekenland

KOSTER: Hessel Zwaan

BLOEMEN: Tanja Reitsema

KIDSClub: Leiding

ZONDAG 18 FEBRUARI 9.30u.:

Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Ds. R. Voorn uit Leeuwarden

O.v.D.: Margriet Kampen

COLLECTE: Kerk in actie - Omzien naar gevangenen

KOSTER: Klaas Gert Wolthuis

BLOEMEN: Wabe Visser

ZONDAG 25 FEBRUARI 9.30u.: HEILIG AVONDMAAL

Dienst in de Nicolaaskerk

VOORG.: Ds. J.J. de Lange uit Garijp

O.v.D.: Gerda van der Pol

COLLECTE: Prot. kerk - Kliederkerk voor iedereen

KOSTER: Klaas Gert Wolthuis

BLOEMEN: José Visser

Wie gebruik wil maken van de autodienst naar de kerk kan contact opnemen met Margriet Kampen. (tel. 06 15168628)

COLOFON:

Scriba:

P. Albada, info@pgstavoren.nl of
06-23861358, Voorstraat 1, 8715HW Stavoren

College van kerkrentmeesters:

INGbank: NL82 INGB 0000 823432

t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of

Rabobank: NL26 RABO 0367 8025 38

t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren;

Diaconie:

Rabobank: NL50 RABO 0367 8009 42

t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.