



EINDE KERKELIJK JAAR

Soms gaat het denken sneller dan de uitvoering daarvan in de praktijk. In de vorige Schakel, waarvan ik de tekst begin september aanleverde gaf ik aan dat hopelijk een beroepingscommissie zou zijn ingesteld. Dat was te snel. Er zijn mensen in oktober 2023 gevraagd om in die commissie te gaan deelnemen en een aantal daarvan hebben dit in beraad. Als er ja tegen deze deelname wordt gezegd dan kan het beroepingswerk beginnen.

De tijd gaat gewoon verder en we koersen naar het einde van het jaar. Op 9 november a.s. de najaarsgemeenteavond waarin onder andere de begrotingen van de kerk en de diaconie voor 2024 aan de orde komen. In november is ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin we stil staan bij de mensen uit Stavoren die ons zijn ontvallen.

In de wereld is het zwaar weer. Na oorlog in Oekraïne nu ook oorlog in Israël en het Midden-Oosten. Onderdrukking in landen als Afghanistan, waar je geen vrijheid hebt als je anders denkt dan de leiders of gewoon omdat je vrouw bent of anders geaard bent. Helaas zijn er veel meer onveilige landen en gebieden, waar de overheid niet voor zijn mensen zorgt maar corrupt is en alleen aan hun eigen belang denken. Al die mensen die op de vlucht zijn en al dat verdriet omdat mensen door dat oorlogsgeweld overlijden. Er zijn geen woorden voor.

In de Bijbel het Oude Testament bij de boeken Jozua en Rechters kun je lezen hoe het volk Israël zich in Kanaän vestigt. Ze moesten onder leiding van Jozua, na de dood van Mozes, de Jordaan over trekken en het land in bezit nemen. Dat had de Heer beloofd. Maar er woonde al mensen op die plaats en dat ging niet zonder slag of stoot. Dit speelt zich af rond 1.000 jaar voor Christus. En al die tijd tot op heden is er onmin die wordt uitgevochten in oorlogen en leed voor de mensen aan beide kanten. Het is afschuwelijk als je in zo'n gebied woont voor al die mensen die gewoon willen leven en hun kleine verlangens hebben voor zichzelf en hun kinderen.

In het Nieuwe Testament komen er andere geluiden die ons door de Here Jezus worden voorgehouden bijvoorbeeld in Matteüs 5 De Bergrede, waar onder andere wordt gezegd: Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:

- Een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie je kwaad doet, maar wie je op de rechter wang slaat, ook de linkerwang toe te keren.
- Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten. En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.

Laten wij in deze wereld meer naar onze Heer en Heiland luisteren. Dan gaat Hij met ons mee. Dat willen we toch?

Wij als kerkenraad wensen u allen de vrede van onze Heer, speciaal in deze nare tijd, om uit te delen.

Namens de kerkenraad, Wim Kuperus 06-53953457

GEMEENTEAVOND 9 NOVEMBER:

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de gemeenteavond op donderdag 9 november om 19.30u in het lokaal. Naast de standaard agenda punten als, de notulen, de begrotingen en het uitloten van de aandelen staat dit jaar ook de presentatie van het Beleidsplan 2024-2029 op de agenda. Mensen die het beleidsplan voor de komende 5 jaar vooraf willen inzien kunnen dit opvragen bij scriba Pieter Albada.

(info@pgstavoren.nl of 06-2361358)

Na de pauze zal Rennie Zwaan-Smit ons komen vertellen over de geschiedenis van Israël.

De agenda voor deze avond ziet er verder als volgt uit:

- Welkom + openingswoord door de voorzitter
- Notulen gemeenteavond 14 april 2023
- Begroting 2024 van de kerkrentmeesters
- Begroting 2024 diaconie
- Uitloting aandelen
- Paaskaars 2024
- Beleidsplan 2024-2029
- Rondvraag
- Pauze
- Israël (Rennie Zwaan - Smit)

KOFFIEOCHTEND:

We willen onze stadsgenoten in de winterperiode een plek bieden om elkaar te ontmoeten, een kopje koffie te drinken en een praatje. De data deze maand zijn 7 en 21 november.

ZANGDIENST:

Zondag 10 december is er een zangdienst met als thema "Hoe zal ik U ontvangen" De dienst begint om 9.30u en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door het koor "De blijd boadskipsjongers" uit Franeker. De collecte is bestemd voor "Christenen voor Israël" Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om Christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn Koninkrijk. Als Christenen doen wij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Wij roepen Christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. Wij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Wij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten. Voel u welkom in deze dienst.

De zangdienstcommissie: Sjoerd, Jantsje, Johan, Fillipien en Botty

AGENDA:

- 1 november 19.30u.: Dankstond
- 2 november 19.30u.: Kerkenraadsvergadering
- 7 november 10.00u.: Koffieochtend
- 9 november 19.30u.: Gemeenteavond
- 14 november 10.00u.: Bijbelgespreksgroep
- 21 november 10.00u.: Koffieochtend
- 28 november 10.00u.: Bijbelgespreksgroep

PASTORAAL:

Freek Sonneveld verblijft momenteel in het UMCG (kamer 89, Afd. E, Fonteinstraat, 15 Hanzeplein 1, 9700 RB Groningen). (Helaas was er in de vorige Schakel een foutje geslopen ten aanzien van de ziekenhuisopnames. Hiervoor willen wij onze excuses aanbieden. Om dit in de toekomst te voorkomen heeft de redactie besloten geen mededelingen over ziekenhuisopnames of zieken te plaatsen zonder dat hier door een familielid om is gevraagd bij een ambtsdrager.)

IN MEMORIAM: Klaaske Bron - Wijbenga

Op vrijdag 22 september jl. hebben we met een dienst in de Nicolaaskerk afscheid genomen van Klaaske Bron-Wijbenga. Na een kort ziekbed was ze op 17 september overleden in de leeftijd van 89 jaar. Nog geen jaar geleden had ze haar man na een ernstige ziekte naar zijn graf begeleid. Voor de kinderen is zo in korte tijd het ouderlijk huis hun thuis niet meer. Klaaske was een sportieve en pittige vrouw die haar mannetje stond. Voor het gezin met drie jongens was ze de spil waar het om draaide; voor de kleinkinderen een vrolijke beppe die voor alles in was. Ieder mensenleven kent goede en minder goede tijden. Zo was het ook zeker in het leven van Klaaske. Maar ze was dankbaar voor het vele goede dat ze had mogen meemaken en vertrouwd op de God van haar leven. Die dankbaarheid kleurde ook het afscheid wat we van haar namen. Ze is begraven op het kerkhof in Hidaard, waar ze is herenigd met haar trouwe levensgezel Hermannus. Dat ze mag rusten in vrede. *Ds. Coos Boomsma*

IN MEMORIAM: Jan Hottinga

Dit voorjaar werd Jan Hottinga geopereerd, maar de berichten erna waren niet zo positief. De behandeling die hij kreeg pakte echter goed uit, en hij leek nog een aardige periode tegemoet te kunnen gaan. Een ongelukkige val in augustus gooide echter roet in het eten. Hij belande opnieuw in het ziekenhuis, en daarna voor revalidatie in de Ielannen. Daar werd hij ook nog getroffen door Corona. Weer kwam hij terecht in het ziekenhuis, waar hij op 20 september is overleden. Jan werd 86 jaar oud. Hij laat z'n vrouw Murkje, twee kinderen (één was al overleden), zeven kleinkinderen en zes achterkleinkinderen na. Samen met Murkje waren hij een aantal jaren geleden naar Staveren verhuisd. Murkje was er geboren, en hijzelf was er opgegroeid als zoon van het hoofd van de lagere school. Jan werd opgeleid tot timmerman en vond als zodanig ook werk, maar z'n mooiste jaren beleefde hij samen met z'n vrouw als kostersechtpaar van de Pniëlkerk in Huizum. Daarna werd hij nog bode op het gemeentehuis te Stiens. Jan Hottinga was een rustige en betrouwbare man, die zijn zaakjes altijd tot in de puntjes had geregeld. Verzekerd van zijn Heer en Heiland is hij in alle rust heengegaan. Dat dit vertrouwen, samen met de goede herinneringen, voor Murkje en allen die hem zullen missen tot troost en bemoediging mogen zijn. *Ds. Coos Boomsma*

GAST AAN TAFEL:

Vier maal per jaar staat vermeld dat de dames van weer langs komen om de opbrengst van Gast aan Tafel op te halen. Met Gast aan Tafel vraagt Novib aan gezinnen een bedrag te schenken dat gelijk is aan de kosten van een extra eter. Hiermee nodigt de deelnemer symbolisch één persoon uit de arme 'hongerende' wereld aan zijn of haar tafel. De mate van gastvrijheid bepaalt de deelnemer zelf, dat wil zeggen hoe vaak hij of zij een gast aan tafel uitnodigt of hoeveel gasten hij of zij per keer uitnodigt. De opbrengst is bestemd voor voedselhelp en projecten voor 'permanente verbetering van de voedselvoorziening in noodgebieden'. Dit wordt al 25 jaar door Alie Wesselius gecoördineerd. Als u mee wilt doen kunt u zich bij haar aanmelden.

VERJAARDAGEN:

23 november: Jan Visser, Stadsfenne 5
23 november: Piet Dijkstra, Ringstraat 17

DIENSTEN:

WOENSDAG 1 NOVEMBER 19.30u.:

Dienst in de Nicolaaskerk (Dankdag voor gewas en arbeid)
VOORG.: Ds. P. den Hollander uit Woudsend
O.v.D.: Wim Kuperus
KOSTER: Pieter Kampen
AUTODIENST: Margriet Kampen (681771)

ZONDAG 5 NOVEMBER 9.30u.:

Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken na de dienst)
VOORG.: Ds. C. Corporaal uit Bolsward
O.v.D.: Gerda van der Pol
COLLECTE: Kerk in Actie - Zending
KOSTER: Pieter Kampen
AUTODIENST: Auke Wouda (681455)
BLOEMEN: Fam. P. van der Wal

ZONDAG 12 NOVEMBER 9.30u.:

Dienst in de Nicolaaskerk
VOORG.: Ds. W. Hordijk uit Lemmer
O.v.D.: Tanja Reitsema
COLLECTE: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
KOSTER: Pieter Kampen
AUTODIENST: Henk de Roos (681739)
BLOEMEN: Diaconie
KIDSCLUB: Leiding

ZONDAG 19 NOVEMBER 9.30u.: Heilig Avondmaal

Dienst in de Nicolaaskerk
VOORG.: Ds. G.P.R. Pennekamp uit Oosthem
O.v.D.: Wim Kuperus
KOSTER: Pieter Kampen
AUTODIENST: Klaas Albada (06 53933751)
BLOEMEN: Diaconie

ZONDAG 26 NOVEMBER 9.30u.: Voleindingszondag

Dienst in de Nicolaaskerk (koffiedrinken na de dienst)
VOORG.: Ds. W.L. Andel uit Oudega
O.v.D.: Margriet Kampen
COLLECTE: Protestantse kerk - Pastoraat
KOSTER: Pieter Kampen
AUTODIENST: Bouke J. Smid (06 39139191)
BLOEMEN: Jantsje de Boer
KIDSCLUB: Leiding

COLOFON:

Scriba:
P. Albada, info@pgstavoren.nl of
06-23861358, Voorstraat 1, 8715HW Stavoren
College van kerkrentmeesters:
INGbank: NL82 INGB 0000 823432
t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren of
Rabobank: NL26 RABO 0367 8025 38
t.n.v. Protestantse Gemeente Stavoren;
Diaconie:
Rabobank: NL50 RABO 0367 8009 42
t.n.v. Diaconie PKN Stavoren.
Redactie De Schakel:
kerkblad@pgstavoren.nl of Voorstraat 1, 8715HW Stavoren
Kopij voor 'De Schakel' inleveren voor 20 november